

BENNIE

DE ZUIDELIJKE BOOMS-SPRINKHAAN

IK KAN NIET VLIEGEN,
DUS LIFT IK MEE OP
TREINEN, AUTOSPIEGELS
EN OP JE FIETS

HIJ TROMMELT MET ZIJN
ACHTERPOTEN OP BLAAD-
JES (MENSEN KUNNEN DAT
NIET HOREN)

AMSTERDAM

